

Beboerinformation – nr. 29

fsb – afd. 1-35 Bellahøj – En bolig på toppen af København

22. november 2011



Søndag den 27. november er det som bekendt første søndag i advent og dermed også den tid på året, hvor den kristne kirke indleder sit kirkeår ved bl.a. at synge "**Vær velkommen, Herrens år**" (DDS nr. 74) ligesom der i mange hjem tændes lys i adventskransen – hvad enten den er hjemmelavet eller dyrt købt hos en blomsterhandler. Advent står for "**Adventus Domini**", og betyder "Herrens komme" da den betegner tiden før jul og forberedelsen på fejringen af Jesus fødsel.

AFDELINGSBESTYRELSEN er naturligvis fuldt ud klar over, at en hel del af vores beboere ikke er kristne, ligesom mange slet ikke er troende i det hele taget. Alligevel vil vi gerne benytte denne **BEBOERINFORMATION** til, **at ønske alle en rigtig glædelig jul.**

Her i bebyggelsen er der tradition for, at vi sætter juletræer op over de fleste af vore indgangspartier - **det gør vi også i år.** Og da december jo er den mørke tid på året, sætter vi naturligvis også lys i de grønne træer for at lyse op i denne mørke og kolde tid, hvor dagene bare bliver kortere og kortere indtil den 22. december, hvorefter dagene igen ganske langsomt, med blot nogle få minutter, bliver bare en anelse længere.

AFDELINGSBESTYRELSEN benytter i øvrigt december måned til at holde fri så vi mødes først til bestyrelsesmøde igen til januar når vi efter skriver **2012.** Men inden vi gik på "juleferie" nåede vi at få kontakt til de "højere magter", og modtog svar om at juleaften også i år falder den **24. december** – nuvel, næppe den store overraskelse for mange!



Efter jul bliver det som bekendt nytår og på slaget 12 (midnat) synges der igen en af de velkendte danske salmer. Sjovt nok hedder den også "**Vær velkommen, Herrens år**", men har nu en lidt anderledes tekst og derfor også et andet nr. i den danske salmebog (DDS) nemlig nr. 712.



Også her har vi været på jagt i de gamle leksika, og slået op under, hvorfor vi fejre nytår. Og om nytår stå bl.a.: "**I folkelig tro er en overgang altid noget særligt. Det kan være overgangen fra barn til voksen, fra ugift til gift – men overgange til et nyt år, er også omgæret med særlige forestillinger og ritualer. Man lade det gamle år bag sig og et nyt og "ubrugt" ligger foran én, med bl.a. en hel del tanker om, hvad fremtiden vil bringe.**"

En af de traditioner man benytter overalt i verden er, at man skyder det nye år ind med nytårsraketter. Derfor lad os også i år huske dig på, at raketter **IKKE** må skydes op imod altanerne, men kun direkte op i luften. Derudover er det altid klogt at beskytte sine øjne med beskyttelsesbriller, for en vildfaren raket der rammer en i ansigtet, kan let betyde at man mister synet. Og endeligt: **Husk at fyrværkeri ikke må holdes i hånden,** men skal affyres i solide rør, der står godt plantet i jorden.

Med disse afsluttende men velmente formaninger ønsker **AFDELINGSBESTYRELSEN** alle beboere og vores ansatte en rigtig glædelig jul og et godt nyt år og på gensyn i 2012.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen