

beboerinformation – nr. 20

fsb – afd. 1-35 bellahøj – En bolig på toppen af København

2. maj 2011

BILLETSALET STARTER – Som **AFDELINGSBESTYRELSEN** skrev lidt om i forrige udgave af **BEBOERINFORMATION**, har vi arrangeret mulighed for at deltage i en fælles sommerudflugt for beboerne her i afdelingen, hvor vi med bus kører til Frilandsmuseet mandag den 13. juni (2. pinsedag).

Mødetid er ved ejendomskontoret senest kl. 10.45 – bussen kører kl. 11.00 – og vi forventer at være tilbage på Bellahøj igen kl. ca. 16.30. Du kan i den husstandsomdelte invitation læse mere om det eksakte program for dagen. Billetsalet foregår de næste to tirsdage (3. maj og den 10. maj) fra kl. 16.30 til 18.00 i afdelingsbestyrelsens lokaler VBN 4 .

BILLETPRISER:



Prisen for at deltage er:

- 50,- kr. pr. voksen
- 30,- kr. pr. barn u/15 år (*børn kun ifølge med voksne*)
- 125,- kr. for en familiebillet (*gælder for max. 5 personer pr. husstand*)
- Købte billetter refunderes ikke, medmindre hele turen aflyses.

PRISEN INKLUDERER - Bustur, rundvisning ved Frilandsmuseets guider *****), tid til at gå rundt på egen hånd samt eftermiddags kaffe/te (eller en sodavand til børnene) samt et stykke kage.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 10. maj kl. 18.00.

***)** Når man køber billet, bedes man oplyse hvilke en af de 2 TUR FORSLAG man ønsker, at deltage i:

TUR 1: Dagligliv på landet - en bondes hverdag

Hvordan levede man på en bondegård før i tiden? Besøg gårde og husmandssteder og se hvor bønderne sov, spiste, arbejdede og festede. Oplev hvordan bryggerset var gårdens hjerte, mens dagligstuen var den tætte ramme om det meste af hverdagslivets samvær, nat som dag.

TUR 2: Børns leg og arbejde

Kom nærmere på børns hverdag for 200 år siden. Hør hvordan børns liv var fyldt med både arbejde og leg. Små piger lærte tidligt at karte, strikke eller lappe tøj. Små drenge blev hurtigt vant til at færdes mellem benene på gårdens dyr. Omvisningen sluttet af med en fælles leg.

MEDBRAGT MAD ELLER PICNICKURV

Man er velkommen til at nyde sin medbragte mad på en af de mange spisepladser, der er på Frilandsmuseet, eller direkte i det fri. Der findes også et mindre antal overdækkede spisepladser, hvis nu vi skulle være så uheldige at det bliver regnvejr. Foretrækker man ikke selv at stå i køkkenet, er det muligt, at købe et let måltid i Frilandsmuseets Restaurant, hvor der i øvrigt er en hyggelig gårdhave (Det er også der, hvor vi drikker kaffe/te).



BEMÆRK: Det er ikke tilladt at anvende engangsgrill eller andre former for åben ild på Frilandsmuseets arealer.

AFDELINGSBESTYRELSEN – håber, at se så mange beboere som muligt, til denne tidlige sommerudflugt. Der er dog kun plads til max 48 deltagere.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen